



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- ♦ *Terugkijken, weggijken, vooruitkijken*
- ♦ *Even uitblazen*
- ♦ *Deventer vredesweek 2024*
- ♦ *Startzondag*



**Protestantse Gemeente  
Bathmen - Okkenbroek**

**Van de redactie**

**Een dagje ouder...**

... Maar nooit te oud om een kinderboek te lezen! Bij ons in de familie is het traditie om de kleinkinderen met hun verjaardag, zolang ze op de basisschool zitten, in ieder geval een boek te geven. Dat komt omdat ik lezen belangrijk vind. Het is goed voor de woordenschat, de kennis, de fantasie en de leesvaardigheid. Onze oudste kleinzoon, Yvo, is twaalf en kreeg voor zijn verjaardag daarom weer een boek. Hij is jarig eind maart en begin april kreeg ik een foto van zijn moeder, dat hij was begonnen in het boek. Ook stuurde hij mij een appje dat hij het begin van het boek heel leuk vond. Daarna bleef het stil...Tot ik in de vakantie opnieuw een foto kreeg. Zittend aan de rand van het zwembad was Yvo weer gaan lezen in het boek.

En na de vakantie kwam hij triomfantelijk onze kamer binnen met het boek onder de arm en de vraag: "Oma als jij het boek uit hebt, zullen we er dan over praten? Ik vond het af en toe best zielig".

Zo gezegd, zo gedaan. Oma Wil heeft het boek uit en is net als Yvo geraakt door het verhaal en de mooie teksten. Enkele voorbeelden: Wees

jezelf, iedereen is uniek! Of Je kunt niet altijd gelukkig zijn, maar je kunt er wel altijd op hopen. Soms hebben mensen een beetje geluk nodig zodat ze zien wat er WEL mogelijk is. Doe alles wat je doet met liefde, zo staan er nog veel meer mooie zinnen in dit boek. Een aanrader hoe oud je ook bent.



Maar natuurlijk raad ik ook aan om eerst dit Baaken door te lezen dat weer bol staat van nieuwe activiteiten in een kerk waar zoveel te beleven valt.

*Wil Mandersloot*

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

**Inhoud**

Jaargang 9, nr. 8, september 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-8	Pastores
9	Van Kerk tot Dijk
10-11	Kerkrentmeesters
12	Diaconie
13	Bezinning en ontmoeting
14	Deventer vredesweek
15	Van het kerkelijk erf
16	Stiltepagina
17	In memoriam
18	Vredesbonbons
19	Woordzoeker
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

*Bij de voorpagina:*

Even uitblazen bij Museumboerderij  
"De Pothaar"



## Als nieuw

**De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Bathmen-Okkenbroek, Colmschate-Schalkhaar en Diepenveen sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' door hun gedachten hierover te laten gaan.**

**Deze keer de bijdrage van ds. Hanneke Diermanse, predikant van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek.**



### Als nieuw!

Het nieuwe jaarthema van de PKN 2024/2025 roept nogal wat reacties op in kerkelijk Nederland. Als nieuw? Hoe dan?! Als je op internet deze twee woorden intypt, kom je op allerlei websites van tweedehandswinkels en meubelrenovatie: 'als nieuw'.

Gaat het hier dan om tweedehands kleren of meubels die 'als nieuw' aangeboden worden, of – om het met Jezus te zeggen – oude wijn in nieuwe zakken?

Of gaat het hier toch om wat anders?

Het jaarthema is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' uit de visienota van de Protestantse Kerk. Als wij leven in het licht van Gods Koninkrijk gaan we dingen weer als nieuw zien. We kijken met een open blik om ons heen en proberen te ontdekken waar iets van God oplicht. De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in onze tijd en situatie toe geroepen voelt. Het jaarthema 'Als nieuw!' bemoedigt, Gods licht schijnt over de dingen en ons leven, maar daagt ook uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

### Logo

Het logo bij het thema vind ik mooi en de uitleg daarbij spreekt mij aan:



Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn en samen zingen en bidden. De schaduwlijn met gebogen hoofden is een verbeelding van elkaar steunen in vreugde en verdriet.

### Gods Koninkrijk

Jezus zelf zegt in het evangelie dat het Koninkrijk van God niet ver weg is maar dichtbij. Keer je om en kijk om je heen! Het Koninkrijk van God is niet een bepaalde plek ergens hoog in de lucht, niet iets voor later, iets voor na dit leven, nee, het is hier en nu waar mensen leven en samenleven als door God bedoeld. Jezus roept een nieuwe levenshouding wakker: van solidariteit, barmhartigheid, trouw en rechtvaardigheid. En als je zelf leeft in het licht van God dan ga je dat ook uitstralen om je heen. We gaan in het nieuwe kerkelijk seizoen vast ontdekken hoe dat gebeurt!

*ds. Hanneke Diermanse*



# Terugkijken, weggijken, vooruitkijken

Een zomer met veel verschillende indrukken ligt achter ons. Als ik terugkijk zie ik vooral veel berichten over oorlogen. Ze overheersen het nieuws. Zoveel zelfs dat de neiging opkomt om weg te kijken, zodat je het leed niet meer hoeft te zien. En omdat het zo moeilijk is de verschillende berichten te beoordelen. En al helemaal omdat je zelf geen invloed lijkt te kunnen hebben op het bereiken van vrede.



Terugkijkend zie ik ook natuur die steeds meer van slag is. Bosbranden, zware stormen en overvloed aan regenwater. Ook hierbij ontstaat al gauw het gevoel dat je als individu daar weinig tegen kunt doen. We zien de effecten van wat we gezamenlijk doen, maar kijken al gauw weg als de onderliggende oorzaken aangepakt moeten worden.

En tenslotte zie ik terugkijkend, in wat soms een andere werkelijkheid lijkt te zijn, alle aandacht gericht op successen van sporters bij grote sportevenementen. Maar al dat succes maakt soms ook dat we weggijken van alle sporters die net naast de medailles grijpen of die ondanks alle inspanning niet eens voor deelname in aanmerking kwamen.

Terugkijken en weggijken, het lijkt wel alsof dat gemakkelijker is dan vooruitkijken en nieuwe kansen zien. Ook in veel bijbelverhalen lijkt dat aan de orde te zijn. Zoals in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Regels en voorschriften uit het verleden bepaalden toen wat wel en niet mocht. En zelfs als de nood hoog is, omdat een man door rovers is overvallen en half dood langs de weg ligt, maken die regels dat er weggekeken wordt en niet geholpen. Hoe anders kijkt Jezus naar mensen. In heel veel verhalen ziet Jezus vooral toekomst in en voor mensen. Hij kijkt vooruit, ziet nieuwe mogelijkheden en helpt mensen daarbij. Zoals de barmhartige Samaritaan die wél de overvallen man hielp. Wat er eerder gebeurd is, of formele regels spelen dan geen rol meer.

Wij staan voor een nieuw kerkelijk seizoen. Ook binnen onze kerk gelden allerlei regels, die in het verleden zijn opgesteld. Als we die heel strikt toe willen passen, kijken we soms weg van hoe mensen binnen onze gemeente zouden willen meedoen. We kunnen ook een andere insteek kiezen: vooruitkijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat iedereen mee kan en wil doen. Dat is wat mij betreft een insteek die kleur geeft aan ons jaarthema: Als nieuw – Leven in Noaberschap. Goed om met zo'n blik dit nieuwe seizoen in te stappen.

*Frits Mandersloot*



## Alvast voor in de agenda

Op 16 oktober 2024 is er weer een gemeentevond. Deze keer willen we graag met u in gesprek over wat in kerkelijke termen heel mooi de Plaatselijke Regeling heet. In feite leggen we daarin vast hoe we, als kerk binnen het bredere kader van de Protestantse Kerk Nederland, plaatselijk allerlei zaken geregeld hebben. De huidige Plaatselijke Regeling dateert van net na de fusie tot Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek. Ondertussen doen we al een aantal dingen anders dan toen is vastgelegd. Goed om het te actualiseren. Als kerkenraad horen we daarvoor ook graag de mening van u allen.

Start van de gemeentevond is 20.00 uur, zoals gebruikelijk in de dorpskerk in Bathmen. Natuurlijk is er vooraf koffie.

## Grenspierikelen

Afgelopen jaar zijn de Hervormde Gemeente Holten en de Gereformeerde Kerk Holten gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Holten. Bij zo'n fusieproces moet de nieuwe gemeente ook altijd duidelijkheid geven over de grenzen van die nieuwe kerkelijke gemeente. Daarover heeft overleg met onze kerkenraad plaatsgevonden. De nieuwe Protestantse Gemeente Holten had de wens om met haar grenzen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grenzen van de burgerlijke gemeente. We hebben als kerkenraden geconstateerd dat huidige grenzen van de PG Bathmen Okkenbroek niet precies de grenzen van de burgerlijke gemeente volgen. Daarmee zou er overlap komen tussen beide PG's met name in de buurt van Okkenbroek en Dijkelhoek.

In onderling overleg is het volgende afgesproken:

- Voor nieuwe leden gelden de grenzen van de burgerlijke gemeenten. Als een nieuw lid in de burgerlijke gemeente Rijssen-Holten woont is aansluiting bij PG Holten aan de orde, woont een nieuw lid in gemeente Deventer, dan aansluiting bij PG Bathmen-Okkenbroek.
- Alle huidige leden van Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek blijven lid bij die gemeente. Net zo blijven leden van de gefuseerde kerken lid van PG Holten. Dat geldt dus ook als mensen in de andere burgerlijke gemeente wonen.

In de praktijk zullen we hier waarschijnlijk niets van merken, maar wel goed om dit helder te hebben met elkaar.



# Rollende paarden

**September is de maand waarin na een zomerstop weer van alles begint en gebeurt. In bijlage *Brandstof* lees je het gevarieerd aanbod activiteiten die onze kerkelijke gemeente organiseert. En er is meer: de startviering in de manege, de Vredesweek, Blommetje, de Bathmense Kermis. En voor mij persoonlijk afscheid nemen van Twijzel en beginnen in Colmschate-Schalkhaar. In vogelvlucht neem ik je naar één en ander mee.**

## Startviering

Daarover lees je elders in het blad. Hier vertel ik alleen dat als je de startdienst in de manege houdt, je natuurlijk mag verwachten paard en ruiter aan het werk te zien. De dienst vindt dan ook in de kleine bak van de manege plaats. Tijdens de dienst vertellen Hanneke en ik waarom je in de Bijbel geen positief beeld van het paard tegenkomt, op één verrassende passage na in het laatste Bijbelboek Openbaring. Die nodigt ons dan ook meteen uit om alle kerkenwerk weer op te pakken en dit te beginnen met een vrolijke seizoenstart. Die is ook goed mee te maken voor de kinderen. Wel: kom 8 september van tien tot één uur.



## Vredesweek

Deventer brengt verbinding en vrede dichterbij in de Vredesweek 2024, van 14 tot en met 22 september. Dit jaar met medewerking van meer organisaties en vrijwilligers dan ooit, in verbinding met onder andere vluchtelingen in het AZC en de noodopvang. Zij werken samen aan een programma boordevol muziek en zang, creatieve workshops, gezamenlijke maaltijden, gebed, meditatie, theater, dialoog en verdieping, elke dag een activiteit, op diverse locaties in en om Deventer. Iedereen is welkom om mee te doen en de toegang is overall gratis. Hoogtepunt van de week is de Ontmoetingsdag in de Lebuinuskerk op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



**Gert Wijnstok**  
tel. 06 104 598 83

De organisatie is in handen van het platform Vrede verbindt Deventer. Zij willen in Deventer en omgeving een bijdrage leveren aan vrede voor iedereen. Dat doen ze als betrokken inwoners van Deventer en organisaties zoals geloofsgemeenschappen, kerken, Centrum Moskee, Boeddha's Gompa, Ety Hillesum Centrum, Humanistisch Verbond, Meester Geertshuis, stichting Vrouwen voor Elkaar, stichting Masohi, stichting ProMo en Share Nederland. Ze werken samen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijdse inspiratie.

Namens onze kerkelijke gemeente participeer ik in het platform en beveel ik het programma zeer aan. Ook in onze kerkelijke gemeente is de kerkdienst op 22 september een Vredesdienst die in Bathmen al op zomertijd 9.30 uur begint. En, weliswaar pas na Vredesweek, heeft ook de activiteit op de maandagmorgen tijdens de Bathmense Kermis het thema van de verbinding voor ogen.

Nog een beetje extra pr voor het spel van theatergroep Crux tijdens de Ontmoetingsmiddag op zaterdag 21 september om 13.45 uur in de Lebuinuskerk. Samen met collega's Wim de Jong van de Lebuinuskerk en Anco Tol en Tabitha Keuning uit Dalfsen verken ik daarin wat nodig is om uit je eigen 'bubbel' te komen en de ander niet als tegenstander te zien.



## Blommetje

Kort geleden hebben we Blommetje geëvalueerd, nota bene met initiatiefnemer Lena Bielderman online vanuit Borneo erbij. We gaan ermee verder, hebben we afgesproken. Wel met een bredere insteek: je hoeft geen mantelzorger te zijn om erbij te zijn. En je hoeft zeker niet in Bathmen te wonen om mee te wandelen. Wat blijft is de vrijdagmiddag vanaf 14.30 tot uiterlijk 16.30 uur, met begin en eind in Cultuurhuis Braakhekke. Wel voortaan op de **laatste vrijdag van de maand**. De nieuwe start is op 27 september, de middag vóór het Kermisweekend.

## Kermismaandag

Het is mooi om als kerkelijke gemeente op de één of andere wijze mee te doen met het dorpsfeest of de kermis. Zo is er in Okkenbroek altijd de tentdienst op zondagmorgen. Vorig jaar was er in Bathmen de Kermisvredesdienst op zondag en zong ik op maandagmiddag mee met de Battumse artiesten in De Brink. Dit jaar ben ik van plan mee te doen met 'Die Verrückte Battumse Stunde' die op maandagmorgen plaatsvindt. Ik heb namelijk een nieuwe stola gekregen van de handwerkclub uit 't Dijkhuis, in de kleuren van de regenboog. En die wil ik graag op de kermiscatwalk laten zien.

Het idee van de stola kwam op, toen ik in mei door de Rotonde van 't Dijkhuis naar de binnentuin liep en ik een praatje maakte met mensen die daar druk aan het handwerken waren. Er was al een sjaal in de zeven kleuren van de regenboog gehaakt en daar kon, zo werd mij verteld, wel een stola van worden gemaakt. Zo gezegd, zo gedaan. Op 6 juli al kon ik de stola tijdens het avondgebed in de Rotonde voor het eerst om mijn toga doen. Die toga doe ik op de kermiscatwalk niet aan, de stola wel om. In een pitch van één minuut vertel ik daarbij, waarom de regenboog een teken van hoop en liefde is.

## Gaan en komen

Tot nu toe werkte ik, naast onze kerkelijke gemeente, ook in de Petruskerk in Twijzel. Na ruim zeven jaar stop ik daar per 1 september mee. Met een dubbel gevoel, want ik kan geen reden bedenken waarom ik weg zou willen, die met de kerk en het dorp daar te maken heeft. Wel is het leven van Hanneke en mij en ons gezin zeven jaar verder en komt er nu tijd

vrij voor dingen die bij een gezin passen met steeds volwassener wordende kinderen. Eén van de kinderen zei daarbij wel te hopen dat ik niet thuis op de bank zou gaan zitten. Ik kon al vrij snel geruststellend vertellen dat ik vanaf 1 september tijdelijk hulpkracht ben in de kerkelijke gemeente Colmschate-Schalkhaar, nu collega Henk Schuurman daar met emeritaat is gegaan. Ik vind het mooi om dit juist in onze buurgemeente te zijn. En de tijdswinst laat zich uitrekenen: want in plaats van dat ik met bus 160 langs de Ichtuskerk rijd en nog zo'n tweeënhalve uur reistijd voor de boeg heb, ben ik daar nu met een kwartier op de fiets al op mijn tweede werkplek. Op maandag, dinsdag en donderdag (2e en 3e van de maand) en vrijdag (1e, 4e en 5e van de maand) werk ik overdag doorgaans in Bathmen-Okkenbroek, 's avonds variërend twee of drie avonden.

## Rollende paarden

Terug naar de start in de manege. Op het kerkplein bij de kerk in Bathmen is sinds 2012 het kunstwerk *Rollende paarden* geplaatst. Het paard staat daarin symbool voor de plattelandsgemeenschap en verwijst naar het agrarisch verleden van de legaathouders. Over het rollen van de paarden lees ik op internet o.a.:

**Het rollen van een paard heeft verschillende functies. Door het rollen verbetert onder andere de doorbloeding van de huid en op die manier wordt de haargroei bevorderd. Vliegen en andere lastige beestjes raakt hij kwijt en het vuil wat achterblijft op een paard beschermt tegen nieuwe insecten. Als een paard flink gezwet heeft en in de rui is, vindt hij het ook heerlijk om te rollen. Zijn vacht zal namelijk sneller drogen en hij heeft veel minder last van jeuk. Rollen heeft ook een positieve invloed op de stofwisseling, omdat die bij een paard via de huid verloopt.**

Met de start van het nieuwe seizoen zeg ik zo bezien: laten we dit rollend ingaan!

Ds. Gert Wijnstok





predikant@kerkbatmenokkenbroek.nl

**Hanneke Diermanse**  
tel. 06 125 302 81



# STEDENTRIP

**In onze zomervakantie maakten wij een stedentrip per trein naar Berlijn en Wenen. Twee bijzondere steden om een paar dagen te verblijven.**

## Berlijn

In Berlijn was ik al eerder geweest op werkweek van mijn middelbare school. Het was oktober 1989..... een paar weken voordat de Muur viel. Ik herinner mij de voelbare spanning in die tijd, de sfeer was grimmig en onrustig. Een sterke drang naar verandering, naar vrijheid hing in de lucht

Nu, 35 jaar later, was ik er weer en reisden we vrij van Oost naar West en weer terug, zoals de vogels in het lied 'Over de muur' van Klein Orkest.

De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse periode hebben voor een groot deel het gezicht van het huidige Berlijn bepaald. Veel bouwwerken zijn hersteld, herbouwd of gesloopt en maakten plaats voor nieuw. We ontdekten dat de stad nu een zeer fraaie mix biedt aan oude gebouwen en moderne architectuur. Ook is overal wel kunst en cultuur te vinden en de liberale levensstijl is zichtbaar en voelbaar. Te voet, per metro/tram en per boot kregen we een mooie indruk van deze ook groene stad en haar geschiedenis.

## Wenen

Wenen is een stad vol pracht en praal. De stad staat vol monumentale gebouwen uit de Barok-tijd en is rijk aan musea. En Wenen is de stad van de muziek.

Zo bezochten wij een concert in de crypte van de Petruskerk: De vier jaargetijden van de Italiaanse componist Antonio Vivaldi (1678-1741). Of je het nu kent van een reclame, een film of een lijst met de beste klassieke muziek ooit gemaakt: iedereen heeft dit muziekstuk wel eens gehoord.

Vivaldi heeft ieder seizoen – lente, zomer, herfst, winter - vertaald naar een concert. Elk concert bestaat uit drie delen: een snel, langzaam en snel deel.

Passend bij elk tempo laat Vivaldi in ieder deel van 'De vier jaargetijden' weer een ander aspect van het betreffende seizoen horen. De bekendste delen zijn het Allegro uit 'de Lente', het Presto (met de storm) uit 'De zomer' en het Largo uit 'De winter'.

Vivaldi woonde op het platteland dichtbij de natuur en liet zich daardoor inspireren. De grootste kracht van dit stuk is misschien wel dat het een tijdloos verhaal vertelt over de natuur, vol schoonheid, kracht en humor. Je hoort niet alleen allerlei natuurgeluiden in de muziek, maar ook het drama dat de seizoenen meebrengen: van een zomerstorm tot een blaffende hond en van de jacht tot dansende sneeuwvlokken.

## Levensloop

Mijmerend bij de muziek en de natuurbeelden dacht ik aan het mooie Salland waar we wonen 😊. En ik dacht aan de seizoenen van een mensenleven.

Eigenlijk zijn de seizoenen te vergelijken met onze levensfasen: jeugd, volwassen, senior en laatste levensfase. De lente staat in het teken van geboren worden, groei en kiemkracht. De zomer staat voor ontwikkelen, bloei, tot volle wasdom komen. In de herfst kunnen we oogsten, moeten we loslaten. En de winter staat voor rust en naar binnen.

In welke fase zit ik zelf nu eigenlijk bedacht ik mij daar in die donkere crypte? Internet vertelde mij dat dit, geboren in 1971, de herfst is. Nou ja, ik ben dan ook in ieder geval een oktoberkind 😊.

Na het concert stapten we weer het vrolijke zonovergoten plein op waar mensen jong en oud door elkaar liepen, alle seizoenen vielen samen: lente, zomer, herfst en winter tegelijk. Een mooi slotakkoord!







# VAN KERK TOT DIJK



## Regelmaat

Een dagboek hield ik er in mijn jeugd jaren niet op na en ook mijn geheugen kon me desgevraagd geen uitsluitsel geven: laten we het er maar op houden dat ik toentertijd nog geen trouw kerkganger was. Maar de kerk kwam wel steeds dichterbij. Of beter uitgedrukt: ik kwam wel steeds dichterbij de kerk. De eerdergenoemde catechisatielessen ontvingen we in de consistoriekamer. Ik had toen geen idee waar dat woord vandaan kwam, maar ik wist wel dat slechts een deur de consistoriekamer scheidde van de eigenlijke kerk(zaal).

Speciaal voor deze gelegenheid heb ik de hulp van het internet ingeroepen om te kijken naar de herkomst van consistorie.

Ik kwam onder meer het volgende tegen: Het Latijnse woord consistorium betekent 'vergadering'. Het komt van consistere (= gaan staan, blijven staan, standhouden, van kracht zijn); van con

(= samen, bijeen) en sistere (= doen staan). In de protestantse kerk staat "consistorie" voor de ruimte waarin de kerkenraad vergadert.

In de rooms-katholieke kerk is het een vergadering van de paus met het college van kardinalen. Aardig om te vermelden is nog dat tien jaar geleden 59% van de Nederlanders het woord herkende.

Eveneens tientallen jaren geleden organiseerde het CJV in Okkenbroek voor zijn leden het zogenoemde Paasontbijt. Op Eerste Paasdag togen we in alle vroegte naar het plaatselijke dorps huis (veel en vaak het jeugdgebouw genoemd) om daar een verrukkelijk ontbijt te nuttigen; uiteraard met de onvermijdelijke eieren. We zorgden ervoor dat we om half tien klaar waren, waarna we in de gezamenlijkheid de kerkdienst bijwoonden. Juist dat gezamenlijke, dat collectieve gaf het hele gebeuren iets charmants, iets magisch bijna.

Met een beetje goede wil kunnen we dus zeggen dat ik met regelmaat naar de kerk ging – namelijk elk jaar, op paasmorgen. Maar daar zal, vrees ik, het woord 'regelmaat' niet voor zijn uitgevonden.

Mijn leven op de zondagmorgen veranderde pas drastisch toen ik – tot tweemaal toe zelfs – op tweetal was gezet. Daarover later meer.

*Henk Kerkdijk*





## Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek 2.0

*Geen bericht is goed bericht* is een algemeen bekend gezegde. Toch ervaren wij dat in de CKEO 2.0 (Commissie Kerkelijk Erf Okkenbroek 2.0) niet altijd zo. Het laatste nieuws dat we hebben kunnen plaatsen over de toekomstplannen in Okkenbroek vindt u in de editie van maart, een half jaar geleden dus.

Toch is er achter de schermen ondertussen best veel gebeurd. We hebben ons conceptplan in een 'Vooroverleg' ingediend bij de gemeente Deventer, met enerzijds een nieuw bankenplan en anderzijds een interne vernieuwing van de keuken en toiletten. De gemeente Deventer is samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op bezoek geweest in Okkenbroek om te kijken naar de mogelijkheden en inpasbaarheid van onze plannen. We hadden de hoop dat er al een eerste signaal zou komen nog vóór dat de zomervakanties begonnen.

Maar helaas, we zijn nog steeds in afwachting.

Binnenkort staat onze eerste Kerkenraad na de zomer gepland en op 16 oktober de gemeenteeavond. We hopen echt dat we dan meer kunnen vertellen of de gemeente (en met name RCE) meegaat in onze plannen. Zodat we daarna samen het definitieve plan kunnen opstellen.

Als er meer nieuws is laten we het weten. In gedachten houdend een ander gezegde: *Haastige spoed is zelden goed.*

---

### Kerk van de toekomst

In de juni-editie van Baaken hebt u al kunnen lezen over het Saxion project waarin studenten toekomstvisies aan het ontwikkelen zijn over onze monumentale Dorpskerk in Bathmen. Die studies zijn nu afgerond en een delegatie van CvK en Vrienden van de Dorpskerk was 1 juli te gast in Saxion voor hun eindpresentatie.

Heel verschillende eindresultaten konden we bewonderen, elk met een goed overwogen verhaal daarachter. Het lijkt ons erg leuk om dat ook aan meer mensen te laten zien. Verschillende materialen hebben de studenten beschikbaar gesteld om te gebruiken in Bathmen. Op de gemeenteeavond op 16 oktober ruimen we plek in op de agenda en in de kerk met een kleine expositie. Noteer de datum en verwonder u over hun creativiteit.

CvK



# Even uitblazen

Af en toe moet je even uitblazen. Dat geldt ook voor het vele vrijwilligerswerk in de kerkenraad. Tijdens de vakantieperiode nemen we even gas terug.

Leuk om dan een druk seizoen samen af te sluiten met een ontspannend avondje. Het organiseren gebeurt bij toerbeurt. Dit keer was de CvK aan zet. Alle kerkenraadsleden en hun partners waren uitgenodigd om op 5 juli naar Museumboerderij de Pothaar te komen. Natuurlijk eerst koffie of thee met iets lekkers; dat kun je aan Bertina wel overlaten.

Daarna toch weer actief aan de slag. Maar nu niet met agenda's, notulen en vergaderstukken. Nee, het echtpaar Duo-Dio was ondertussen gearriveerd om met ons het Ik Hou Van Holland-spel te spelen. We werden in twee teams verdeeld: de Molens en de Tulpen. Daarbinnen mochten subteams gevormd worden voor de verschillende vragen en opdrachten. Heel divers waren die zodat een juiste samenstelling van de subteams erg belangrijk was.

Het ging er eerst heel gemoedelijk aan toe. Maar naarmate het spel vorderde nam de competitie toe. Het gebod *'Heb eerbied voor je naaste'* sneeuwde af en toe flink onder. De hilariteit nam gelukkig wel flink toe en er kwamen onverwachte talenten en deskundigheden aan het licht. Wie er uiteindelijk won? Geen idee eigenlijk. Maar de avond was erg ontspannend en gezellig. En de chocolaatjes op het eind verrukkelijk.



# Dag Allemaal.

Donderdag 20 juni zijn we met de bewoners van de Walnotenhof 1 in Bathmen een dagje naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen geweest.

We hebben de auto's volgepakt met rollators en rolstoelen en natuurlijk de bewoners en zijn die kant opgereden. Onderweg werd al genoten van de autorit. We hadden deze dag prachtig mooi weer en bij aankomst werd men lekker verwend met koffie en een heerlijke verse muffin waarvan ze allemaal smulden.

Daarna gingen we de dierentuin in, op naar de giraffen en de apen.

De witte ijsbeer poseerde prachtig voor iedereen. Ook keken we de ogen uit bij de reuzenpanda's, wat waren ze groot.

Hoog liepen we over het Berenbos heen, een hele beleving voor iedereen.

Tussen de middag hebben we de lunchstop gehouden bij het terras van de apen, er was genoeg te zien. Daarna zijn we naar de tijgers, zeehonden, vogels en de grote schildpadden geweest. Midden op de middag maakten we nog een stop voor een heerlijk soft-ijsje, daar genoot iedereen zichtbaar van.

Het laatste stuk van de dierentuin nog doorgedaan en daarna met alle bewoners heerlijk gegeten bij cafetaria "de Brink" in Bathmen.

Daar werd gezellig nagepraat over een zeer geslaagde dag.



Wij willen de diaconie ontzettend bedanken dat jullie deze dag voor de bewoners van Walnotenhof 1 mogelijk hebben gemaakt, **een onvergetelijke dag.**

## Naoberkast wordt vanaf nu voedselkast! (in Bathmen)

Vorig jaar zijn er in Lettele, Okkenbroek en Bathmen naoberkasten geplaatst. In zowel Okkenbroek als Lettele wordt er de laatste maanden heel weinig of zelfs geen gebruik van gemaakt. In Bathmen is er de laatste tijd veel ingezet dat door niemand werd meegenomen. Even hebben we overwogen alle kasten te verwijderen, maar dat gebeurt toch niet. Wel in Okkenbroek en Lettele worden de kasten weggehaald, maar in Bathmen NIET. Pas hebben twee dames de kast volledig opgeruimd en er nieuwe EETBARE en HOUDBARE producten in geplaatst. Tot verbazing waren de meeste producten binnen een week opgehaald door iemand die er behoefte aan heeft. FIJN! DAT IS OOK DE BEDOELING.

Graag maken we weer gebruik van uw hulp. Heeft u iets over in blik of glazen pot zet het in de voedselkast in Bathmen. Let wel op de houdbaarheidsdatum en alle niet eetbare producten zien we liever niet meer in deze kast hoe lief ook bedoeld om iemand anders er blij mee te maken. Mocht er behoefte zijn aan niet eetbare spullen dan laten we dat via het Baaken weten.

Dit was binnen een week al ergens in gebruik: blikjes met kippen knakworstjes, pak suiker, pot tomatenketchup, blikken witte bonen, bruine bonen, pakken macaroni of andere pasta, blikjes tonijn.



# Uren turen

Tijdens de twee Open Monumentendagen, zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag 15 september tijdens de kerkdienst en van 14.00 uur tot 17.00 uur, staan de kerkdeuren van Bathmen weer helemaal open. Niet alleen om de mooie kerk te bewonderen, maar ook de kleurrijke kunstwerken die gemaakt zijn door één van onze gemeenteleden met de initialen R. i. 't H.

(Nee mien hele naam hoef ie niet te noemen).

Deze keer geen schilderijen met verf op doek, maar met heel kleine gekleurde steentjes op canvas: diamond painting genaamd.

Het maken is een werkje waarbij het geduld flink op de proef wordt gesteld.

Wat zijn deze werken divers. Bloemen, vogels, maar ook het avondmaal of de bijbel met een kruis zijn er te bewonderen.

Kom gerust een kijkje nemen en ter geruststelling: niemand hoeft er uren te turen!

Heeft u dat weekend geen tijd ... Kom dan de vier weken erna gewoon tijdens de viering in de kerk en drink een kop koffie na afloop en bewonder dan ondertussen deze fraaie werken.



## Feest in de kerk 🎉



De tachtig-jarigen (en Hanneke) genieten van het feestje in de kerk.



Zaterdag 14t/ m zondag 22 september

# Deventer Vredesweek 2024

Elke dag GRATIS  
activiteiten voor  
ontmoeting en  
verbinding



Locaties in en  
om Deventer.  
Iedereen is  
welkom!

Zaterdag 14 september  
Marktactie Vredeszaadjes

- 10.00-15.30u Brink
- Staan met de aarde
- 9.30-10.00u Rijsterborgherpark
  - 16.00-16.30u Grote Kerkhof

Zondag 15 september  
Geleide meditaties Tibetaans  
Boeddhisme\*

- 10.00-17.00u Diepenveenseweg 22
- Vredesvesper Stadshartkerken
- 16.30-17.30u Russisch-Orthodoxe kerk

Maandag 16 september

- Geleide meditaties  
Tibetaans Boeddhisme\*
- 13.15-17.00u Diepenveenseweg 22
- Maaltijd & dialoog\*
- 18.00-21.30u Meester Geertshuis

Dinsdag 17 september

- Drie geloven aan het woord:  
Islam-Jodendom-Christendom  
en het verhaal van Noach/Noeh
- 19.30-22.00u Grote of Centrum Moskee

Zaterdag 21 september  
Internationale  
Dag van de Vrede

Een hele dag ontmoeting en verbinding  
in het teken van vrede

Vredeswandeling

- 10.00-11.00u van Grote Moskee naar Grote Kerkhof

Vredeskoor & Zeepbellen

- 11.00-11.30u op het Grote Kerkhof

Ontmoetingsmiddag

- 11.30-16.00u in de Lebuinuskerk

Interactief programma met o.a.

hapjes, theater, muziek,  
dialoog en workshops\*

voor jong en oud

- 16.00-16.30u Slotconcert Lebuinuscantorij

Woensdag 18 september

Boekstart Voorleesuur

- 10.00-11.00u Bibliotheek Deventer  
en Bibliotheek Colmschate

Prutshub Vredesvlag

- 14.30-16.00u Bibliotheek Deventer
- Filosofen met kinderen
- 15.30-16.30u Bibliotheek Deventer

Taizégebed

- 19.00-20.00u Broederenkerk

Donderdag 19 september

Boekstart Voorleesuur

- 10.00-11.00u 't Hovenhuus

Lebuinuscafé

- 20.00u-22.00u Lebuinuskerk

Vrijdag 20 september

Boekstart Voorleesuur

- 10.00-11.00u Bibliotheek Keizerslanden

Coventrygebed & lunch\*

- 12.10-14.00u Lebuinuskerk

Zondag 22 september

Vredesdiensten

- 10.00-11.15u Div.kerken Deventer e.o.

Leringen van oude wijsheden  
& transmissiemeditatie\*

- 14.45-16.30u VVV (Mennozaal)

Concert joodse chazzan

- 17.00-18.00u Oude of Grote Synagoge

\* Bij de activiteiten met \* is er beperkt plaats. Meld je van tevoren aan via de site.



Meer info en aanmelden: [www.deventervredesweek.nl](http://www.deventervredesweek.nl)

De Deventer Vredesweek 2024 komt mede tot stand dankzij een financiële bijdrage van o.a. Stichting Erven Witteveen, Raadvan Kerken Deventer, PKN Deventer en Bathmen, Geloofs-gemeenschap Het Penninckshuis, Heilige Lebuinus Parochie, Humanistisch Verbond Deventer en Share Nederland



Stichting  
Erven Witteveen



Geloofsgemeenschap  
HET PENNINGCKSHUIS



BEGIN PERSBERICHT

## Is het christendom waar?

DEVENTER - In een tijd waarin vragen over geloof, spiritualiteit en de rol van religie in de samenleving centraal staan, lanceert het Logos Instituut, voorheen Deventer denkt, vanaf september op de derde dinsdag van iedere maand een bijeenkomst getiteld "Is het christendom Waar?". De serie biedt een platform voor geïnteresseerden om zich te buigen over de centrale vraag: is het christendom waar?

Aan de hand van onder andere wetenschappelijke onderzoeken en literatuur gaan sprekers in op de argumenten vóór dit standpunt en kijken vervolgens naar de weerleggingen die hier tegenin te brengen zijn. De volgende onderwerpen zijn per avond gepland: Argumenten voor het bestaan van God, de Bijbel en archeologie, waarom het christendom en niet andere wereldbeelden, de Bijbel en profetie, draken en dino's, de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament, historische Jezus, kruisdood en opstanding Jezus, wereldwijde vloedverhalen, Gods schoonheid in de schepping. De sprekers die aan bod komen in deze serie zijn veelal academisch geschoold op diverse academische vakgebieden, waaronder theologie.

De bijeenkomst duurt van 20:00 - 21:30 uur en wordt georganiseerd bij De Ontmoeting Deventer aan de Nieuwstraat 19-21. De deur gaat open om 19:30 uur. Na afloop is er mogelijkheid tot discussie met elkaar.

Deze avond wordt georganiseerd door het Logos Deventer ([logos.nl/deventer](http://logos.nl/deventer)) Het Logos Instituut laat zien dat de Bijbel nog steeds relevant is voor deze tijd. Daarbij geeft Logos instituut argumenten voor een Bijbels wereldbeeld. We willen mensen verbinden om over dit onderwerp in gesprek te gaan. De toegang is gratis, wel is er een (vrijblijvende) collecte tegen de onkosten. Aanmelden kan via [www.logos.nl/deventer](http://www.logos.nl/deventer).

EINDE PERSBERICHT

## Beste donateurs,



Eens in de twee-drie jaar wordt in Deventer een mini-festival gehouden met als titel: "Klassiek met een Twist". Kleine optredens van musici die klassieke muziek brengen maar dan net even anders: door een combinatie met dans, interactie met publiek, ongebruikelijke instrumenten, of andere muzikale genres. Tussen de optredens tijd voor een hapje en een drankje, allemaal in het mooie Havenkwartier van Deventer. Dat alles met de bedoeling om een kennismaking met klassieke muziek tot een fijne en ontspannen belevenis te maken. Dit jaar vindt het Festival plaats op 22 september van 13.00 tot 17.00 uur.

Diverse Deventer podia van klassieke muziek organiseren dit gezamenlijk. Bathmen doet mee in de persoon van Roelof de Lange, violist van Phion, met klassieke viool en een zelfgebouwde elektronische viool.



## Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **20 september**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



BAOKEN september 2024





*Gij woont niet waar het onrecht heerst,  
waar men elkander kwetst, kleineert,  
maar wie een mens in ere houdt,  
raakt met uw eigen naam vertrouwd.*

*Gij woont niet waar de oorlog woedt,  
geweld de levenshonger voedt,  
maar waar er vrede wordt gesticht,  
omgeeft ons mild uw levenslicht.*

*Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen  
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*



## Betje Haverslag-Muillerman



Op maandag 12 augustus is thuis rustig overleden Betje Haverslag in de leeftijd van 89 jaar. De laatste jaren woonde zij aan de Polakstraat. Een leven van zorgzaamheid was kenmerkend voor haar. Dat zorgen zat er al vroeg in. Geboren in 1935 aan de Paddensteeg groeide Betje op met haar drie broers.

Haar moeder overleed toen Betje 14 jaar was en als enige dochter hielp zij thuis waar ze kon. In 1960 trouwde ze met Henk.

Dankbaarheid was er toen zij ouders werden van Marian en Heibert.

Jarenlang woonde het gezin aan de Molenweg waar veel herinneringen liggen. In 1986 stierf Henk en moest Betje alleen verder. Ze miste haar maatje. Gesteund door haar familie, burens en vrienden vond ze haar weg. Het plotselinge verlies van Heibert in 2001, Betje woonde nog maar kort aan de Looweg, was een grote schok. Ze verhuisde naar de Rietakker waar ze zich gauw thuis voelde. Betje had graag mensen om zich heen. Ze was hartelijk en meelevend en de koffie stond klaar.

Een rustig persoon, een stille genietster van de bloemen voor haar raam, van borduren en rummikub spelen. Bovenal genoot ze van bezoek van haar dochter, kleinkinderen én de achterkleinkinderen die haar leven verrijkten.

De laatste tijd leverde ze steeds meer in en voelde ze dat het einde zou komen.

Tijdens de afscheidsdienst op 17 augustus in Dorpskerk Bathmen werd Betje in liefde herdacht. Uit de bijbel lasen we van Liefde die blijft.

Moge die Liefde haar familie omringen.

*Ds. Hanneke Diermanse*





# VREDES BONBONS

## DADELS GEVULD MET AMANDELEN

### Ingrediënten

- 12 medjooldadels (mooie grote dadels)
- 50 g zachte geitenkaas of roomkaas
- 50 g amandelschaafsel
- ½ theelepel kaneel
- 12 blanke amandelen

### Bereiding

Rooster kort het amandelschaafsel. Meng het samen met de kaneel door de smeerbare zachte kaas. Vul hiermee de dadels. Stop in elke dadel een blanke amandel.

**Bron:** naar een recept van Han Wilmink in *Bijbels Culinair*, Kok 2007.

*Ik wist het niet...  
ik koos voor vrede (...)  
Vrede, het was vrede (...)  
en in de hemel hing een andere zon.*

**Toon Tellegen**



Sinds 1967 staan de kerken jaarlijks stil bij de Vredesweek. Dit is de week van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede die uitgeroepen is door de Verenigde Naties.

We leven in een tijd met oorlog om ons heen. Dodelijk geweld om macht, bezit van grondstoffen en land, en vrijheid ten koste van anderen. Is oorlog en geweld te rechtvaardigen? Jezus werd in Jeruzalem als vredevorst verwelkomd met (dadel)palmtakken (Johannes 12,12-13). Hij zit niet hoog te paard. Hij is gericht op het licht van de zon voor eenieder. Hij is verbonden met een barmhartige, leven scheppende God, gericht op de ander en de aarde.

Dadels en amandelen herinneren ons daaraan. In de Bijbel is de dadelpalm een boom met een rechte stam en zoete vruchten. Daarom is de boom een Bijbels beeld van een rechtvaardige (Psalm 92,13). De amandel is een van de eerste bomen die bloeit na de winter. In de Bijbel is de amandel een beeld van uitverkiezing, omdat er tijdens de bloei ook vruchten zijn (Numeri 17,23). Aäron was uitverkoren om voor te gaan in het herscheppen van de wereld, de amandelen aan zijn staf waren een teken. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

# Woordzoeker

G	B	R	I	E	T	T	F	A	J	I	O	K	D	L	P
R	E	E	F	I	L	I	N	O	N	W	R	O	E	D	A
O	E	D	R	A	L	E	N	E	N	A	B	E	I	J	B
N	V	I	B	M	R	A	T	H	V	N	K	T	M	K	E
D	P	E	A	E	T	O	G	T	A	D	N	S	I	U	N
S	R	P	R	H	Z	E	K	A	E	E	A	N	N	B	N
S	U	E	A	T	L	I	S	K	G	L	D	E	S	A	E
U	N	N	L	O	E	E	N	A	E	E	D	I	R	T	J
U	N	V	V	V	I	L	D	N	R	N	O	D	E	H	K
H	I	E	S	R	I	G	L	E	I	N	B	K	D	M	N
T	N	E	D	T	I	S	N	E	O	N	N	R	U	E	A
O	G	N	I	T	E	O	M	T	N	O	G	E	O	N	R
A	A	T	R	E	G	E	R	L	A	C	H	K	T	E	D
R	F	E	E	L	V	M	O	M	I	R	A	C	L	E	K
P	E	V	A	G	P	O	S	T	A	M	T	A	F	E	L
V	K	O	F	F	I	E	M	E	D	I	T	E	R	E	N

- AANBOD
- ADVENT
- ANDRIES
- BATHMEN
- BEZINNING
- DIEPENVEEN
- DRANKJE
- ELVIS
- ETEN
- FILM
- GELOVEN
- GERLACH
- GERT
- GROND
- JONATHAN
- KERKDIENT
- KINDEREN
- KOFFIE
- LEEK
- LETTELE
- LIFE
- MEDITEREN
- MIRACLE
- NUMERI
- OKKENBROEK
- OMVLEE
- ONTMOETING
- OPGAVE
- OUDERS
- PASEN
- PRAOTHUUS
- RIET
- RUNNING
- SION
- SPIRIT
- STAMTAFEL
- THEMA
- THEO
- VEERTIGDAGENTIJD
- VERTELLEN
- WANDELEN

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Regiokerkendag 13 oktober 2024 in Colmschate:

# Delen in vieren

Het thema van dit jaar is “**Delen in Vieren**”. Samen met de andere kerken in de regio vieren we dat we samen kerk zijn, delen we ervaringen en delen we de maaltijd. Dit jaar doen we dat voor het eerst in de Lichtuskerk in Colmschate. Tijdens de viering is er de mogelijkheid om mee te doen aan een van de verschillende activiteiten, zoals het delen van verhalen, het meedoen aan een kerkquiz, samen schilderen, samen zingen, een bijbelverhaal doorleven in een bibliodrama, het wandelen van een Emmauswandeling of meedoen aan het kinderprogramma. Daarnaast zullen we samen eten.

De viering begint om 10.00 uur en is afgelopen rond 13.30 uur. Tijdens de viering zelf kunt u aangeven welk programmaonderdeel u wilt volgen, als er nog plek is.

## Geef u op!

We willen u vragen om u op te geven voor zondag 6 oktober, zodat we met het organiseren van de regiokerkendag daar rekening mee kunnen houden. Dat kan nu al via onderstaande link of QR-code. In september zijn er in uw kerk ook inschrijffijsten om u op te geven.

<https://forms.gle/4wkBFgamV6jwEf6j9>



In Bathmen en Okkenbroek is geen dienst

## Hoe komt u bij de Lichtuskerk?

Het adres van de Lichtuskerk is **Holterweg 106, 7429 AH Colmschate**.

Komt u met de **fiets**? Dan kunt u deze achter de kerk parkeren.

Komt u met het **openbaar vervoer**? Vanaf station Deventer Colmschate is het 10 minuten lopen naar de kerk.

Komt u met de **auto** en bent u goed ter been? Parkeer dan alstublieft op het **Veldpaperplein**.  
Komt u met de **auto** en bent u minder goed ter been? Dan kunt u de auto naast de kerk parkeren.

## Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u zich liever persoonlijk opgeven voor de regiokerkendag?

Neem dan contact op met de contactpersoon voor de regiokerkendag vanuit uw eigen kerk:

Voor Bathmen-Okkenbroek is dit: **Henk Hogeweg**

Prins Johan Frisolaan 3

Telefoon: 0570-656403 of 06 57138291

## Graag tot in Colmschate!

Het voorbereidingsteam Regiokerkendag 2024



BAKEN september 2024





# Welkom op de startzondag

Zondag 8 september starten we als pg Bathmen-Okkenbroek met een nieuw seizoen vol activiteiten. Dit doen we altijd met een dienst die anders dan anders is.



Zo is de locatie deze keer manege 't Ruiterkamp, net buiten Bathmen. We starten om 10.00 uur! De dienst zal een verrassende invulling krijgen. Na de koffie/thee/ranja met een versnapering erbij zijn er allerlei activiteiten. We sluiten af met soep en een broodje. Rond een uur of één kunt u uws weegs gaan.

Het thema van het kerkelijk jaar is  
***“Als Nieuw! Leven in naoberschap”***

We kennen allemaal het systeem van noabers in onze regio. Dit is heel waardevol zeker in deze tijd waarin mensen steeds individualistischer worden. Ook zien we dat de overheid graag ziet dat mensen langer thuis wonen. Vorig jaar heeft onze kerk gesprekken gevoerd met allerlei partijen (clubs, ondernemers, zorg, scholen) om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Deze ontwikkelingen vragen erom het noaberschap een nieuwe invulling te geven. Dus als nieuw te bekijken/ in te vullen. Een mooie uitdaging waar we iedereen bij nodig hebben.

***Komt u zondag 8 september om dit spannende jaar af te trappen? Welkom!***



Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

### Zaterdag 7 september

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse  
collecte: Diaconie en kerk

### Zondag 8 september - 12e van de zomer

10.00 Manege Startzondag met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok  
Ruiterkamp collecte: Stichting Jarige Job

### Zondag 15 september - 13e van de zomer

9.30 Okkenbroek Eredienst met pastor Anna van Herwijnen (Holten)  
Kindernevendienst  
collecte: Kerk in Actie: Columbia

### Zaterdag 21 september

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg

### Zondag 22 september - 1e van de herfst

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok  
Vredesweek collecte: Kerk in Actie: vredesweek Syrië

### Zondag 29 september - 2e van de herfst

9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. J. Weijenberg (Harfsen)  
collecte: Unicef

### Zaterdag 5 oktober

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Marlies ter Horst  
collecte: kerk en diaconie

### Zondag 6 oktober - 3e van de herfst

10.00 Bathmen Eredienst met mevr. Wilma Nijland (Deventer)  
collecte: Kerk in Actie: Israël

## Oecumenisch leesrooster

### 8 september - 12e van de zomer - 15e na Trinitatis

Deuteronomium 4,1-2.9-20 Psalm 54 Jakobus 1,17-27 Marcus 8,27-9,1

### 15 september - 13e van de zomer - 16e na Trinitatis

Jesaja 45,20-25 Psalm 116,1-9 Jakobus 2,1-18 Marcus 9,14-29

Alternatieve lezing: Handelingen 13,13-16. 42-52

### 22 september - 1e van de herfst - 17e na Trinitatis

Deuteronomium 13,2-66 Psalm 139,13-24 Jakobus 3,16-4,6 Marcus 9,30-37

Alternatieve lezing: Handelingen 15

### 29 september - 2e van de herfst - Dag van Michaël en alle engelen

Numeri 11,24-29 Psalm 19,8-15 Jakobus 4,11-17 Marcus 9,38-50

Alternatieve lezing: Handelingen 24,1-23(27)6

### 6 oktober - 3e van de herfst - 19e na Trinitatis

Maleachi 2,10-16 Psalm 8 [Psalm 128] Hebrëen 3,1-6 Marcus 10,1-16



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar  
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok

---

Opmaak en  
eindredactie    Henk Broekhuis  
                          Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**  
verschijnt op  
**vrijdag 4 oktober**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 18 september**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baaken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

**Verschijningsdatum    kopij inleveren vóór**

<b>1 november</b>	<b>16 oktober</b>
<b>6 december</b>	<b>20 november</b>
<b>10 januari '25</b>	<b>17 december</b>

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

### Beheer/berichten voor website:

[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Scriba

[scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Predikant

[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996  
[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Ledenadministratie en

### aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765  
[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714  
[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters

[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Kosterszaken

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

### Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175  
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

### Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een  
van de predikanten

### Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



Protestantse Gemeente  
Bathmen - Okkenbroek



BAAKEN september 2024



DOMINEE DE HEER KRIJGT AANDACHT VAN DE PERS ...

ZO.

DUS U BENT DOMINEE...

VERTELT U EENS...

WAT HEEFT U PRECIJS TEGEN HOMO'S?!



HOMO'S? NIKS NATUURLIJK!

MAAR JULLIE CHRISTENEN HEBBEN TOCH DIE NASHVILLE-VERKLARING ONDERTEKEND?

NEE, DAT WAS MAAR EEN HEEL KLEINE GROEP. IN VERUIT DE MEESTE KERKEN ZIJN HOMO'S MEER DAN WELKOM, HOOR!

KLEINE GROEP? ZO KLONK HET ANDERS NIET...

EN HET IS TOCH EEN FEIT DAT CHRISTENEN IN NEDERLAND STEEDS CONSERVATIEVER WORDEN...

NEE HOOR. INTEGENDEEL!



HOE KUNT U DAT NOU ONTKENNEN? HET WAS OP NIEUWSUUR!

IK HEB HET ZELF GEZIEN!

MAAR HET IS NIET WAAR!

WIE GELOFT U NOU EIGENLIJK, IEMAND DIE VAN BINNENUIT WEET HOE HET ZIT, OF IETS WAT IN DE MEDIA WORDT BEWEERD...?

DOMME VRAAG.

U GELOFT OOK DAT DE AARDE 6000 JAAR OUD IS, DUS IK DENK NIET DAT IK U HELEMAAL SERIEUS KAN NEMEN...

DAT GELOOF IK HELEMAAL NIET!



HOU MAAR OP JONGENS. HIER KAN IK NIKS MEE...

IK DACHT DAT WE EEN ECHTE DOMINEE HADDEN!

HOE MAAK IK HIER NOU NOG EEN GELOOFWAARDIG ITEM VAN...?

EN ZO...

'T IS TOCH NIET TE GELOVEN!

